

Δημοτικό Σχολείο Δημητριτσίου



Διμηνιαία εφημερίδα

Εκδίδεται από τους μαθητές του

Δημοτικού Σχολείου Δημητριτσίου Σερρών

Σχολικό έτος 2010

Μάιος- Ιούνιος 2010

Η Ε΄ τάξη γράφει για αθλητισμό.

Σπύρος Λούης

Ο **Σπύρος** (ή Σπυρίδων) **Λούης** (12 Ιανουαρίου 1873 – 26 Μαρτίου 1940) ήταν Έλληνας μαραθωνοδρόμος στους Ολυμπιακούς του 1896 και εθνικός ήρωας. Γεννήθηκε στο Μαρούσι από φτωχή αγροτική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν νερούλας τότε που ακόμα δεν υπήρχε κεντρική ύδρευση και ο Σπύρος τον βοηθούσε κουβαλώντας το νερό.

Όταν αποφασίστηκε να αναβιώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1894, άρχισαν οι προετοιμασίες για την διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Ένα από τα αγωνίσματα ήταν ο μαραθώνιος, άθλημα που δεν είχε οργανωθεί ποτέ μέχρι τότε. Η πρόταση είχε γίνει από τον Γάλλο Μισέλ Μπρεάλ, ο οποίος είχε εμπνευστεί από τον άθλο του αγγελιοφόρου Φειδιππίδη, που είχε διανύσει την απόσταση ξεκινώντας από την πόλη του Μαραθώνα μέχρι στην Αθήνα για να αναγγείλει την νίκη των Αθηναίων στη μάχη του Μαραθώνα.

Ο Παπαδιαμαντόπουλος έδωσε το σήμα εκκίνησης στον Μαραθώνα. Δεκατρείς δρομείς από την Ελλάδα και τέσσερις αθλητές από άλλα έθνη έλαβαν μέρος. Ο Γάλλος Αλμπέν Λερμιζιό (Albin Lermusiaux) που είχε πάρει και χάλκινο

Σχολική εκδρομή

Στις αρχές Μαΐου το Σχολείο μας πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη στους Φιλίππους Καβάλας. Πρώτα πήγαμε στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των Φιλιππων. Εκεί μας εξήγησαν πώς ν' ανακυκλώνουμε το γυαλί, το χαρτί, το πλαστικό και το πείραμα ανακύκλωσης του χαρτιού. Στο τέλος παίξαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε. Αργότερα επισκεφτήκαμε το αρχαίο θέατρο των Φιλιππων, όπου εκεί κοντά υπάρχει και η αρχαία αγορά.. Μετά είδαμε και τη φυλακή του Αποστόλου Παύλου. Έτσι τελείωσε η επίσκεψή μας στους Φιλίππους, όπου περάσαμε μοναδικά!

Δημήτρης Γκάργκαλης Δ΄τάξη

«Οι εντυπώσεις μου από την ΣΤ΄ τάξη τη σχολική χρονιά 2009-2010»

Οι εντυπώσεις μου είναι πολύ καλές φέτος γιατί πηγαίναμε όσες εκδρομές μπορούσαμε να πάμε. Είχαμε έναν πολύ καλό δάσκαλο που μας αγαπούσε πολύ όπως και εμείς τον αγαπάμε. Μας δίδαξε πολλά πράγματα που θα μας χρειαστούν. Είχαμε πολλές δραστηριότητες για να επιλέξουμε. Θα φύγω με πολύ καλές εντυπώσεις από το δημοτικό σχολείο. **ΗΡΩ**

Φέτος ήταν μια καταπληκτική χρονιά που θα ήθελα να την ξανά ζήσω. Με τον κύριο μας κάναμε πολλές δραστηριότητες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Ακόμα θα μου μείνει αξέχαστη η χρονιά μου με τον κύριο Κώστα Αγοραστό που μας έμαθε πολλά πράγματα. Θα θυμάμαι για πάντα τους 2 καλύτερους δασκάλους που είχα. **ΘΕΟΔΩΡΑ**

στα 1500 μέτρα μπήκε νωρίς μπροστά και προηγείτο. Στο Πικέρμι ο Λούης σταμάτησε σε ένα καφενείο και ζήτησε να πιει ένα ποτήρι κρασί, λέγοντας ότι θα τους φτάσει και θα τους προσπεράσει όλους πριν από το τέλος.

Ο Λούης μπήκε στο στάδιο, όπου τον υποδέχτηκε ο λαός μαζί με δυο πρίγκιπες, τον κατοπινό διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο και τον πρίγκιπα Γεώργιο και τον κερνάγανε κρασί, γάλα, μπύρα, αυγά πασχαλινά, πορτοκαλάδα και άλλα δώρα. Πολλοί του έταζαν από κοσμήματα ως τζάμπα ξύρισμα στο κουρείο για πάντα. Δεν ξέρουμε αν τελικά τα πήρε όλα αυτά τα δώρα. Ο βασιλιάς Γεώργιος ρώτησε τον Λούη τι δώρο θα ήθελε να του προσφέρει, και εκείνος του απάντησε: «**Ένα γαϊδουράκι να με βοηθάει να κουβαλάω το νερό.**»

Ο Λούης έτρεξε τον μαραθώνιο σε χρόνο 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δεύτερα. Μετά τους Ολυμπιακούς γύρισε στο χωριό του και δεν πήρε μέρος σε κανέναν άλλο αγώνα δρόμου. Έζησε μια ζωή ήρεμη, εργαζόμενος ως αγρότης, και αργότερα ως τοπικός αστυνομικός.



Από όλα τα σχολικά έτη θα μου μείνουν αξέχαστες 2 σχολικές χρονιές με τον κύριο Θεοδωρή και τον κύριο Κώστα Αγοραστό. Επίσης θα μου μείνουν τα 2 θεατρικά τον «πλούτο του Αριστοφάνη» και την «Μαρία την Πενταγιώτισσα». **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ**

Θα μου μείνουν αξέχαστοι 2 δάσκαλοι, ο κύριος Θεοδωρής και ο κύριος Κώστας. Επίσης το θεατρικό ο «πλούτος του Αριστοφάνη». Θα θυμάμαι τις παιδικές μας στιγμές και γενικά θα λυπηθώ που θα φύγω από αυτό το σχολείο. Ακόμα και οι χαζομάρες θα μου μείνουν αξέχαστες. **ΛΕΥΤΕΡΗΣ**

Η φετινή χρονιά ήταν πολύ διασκεδαστική και θα μου μείνει αξέχαστη γιατί πέρασα καλά με τους φίλους και το δάσκαλό μου. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ**

Θα μου μείνει αξέχαστος ο χώρος του σχολείου αλλά και όλοι οι κύριοι μου. Μου έκανε εντύπωση ο «πλούτος του Αριστοφάνη». **ΑΡΤΥΡΗΣ**

Αυτή η σχολική χρονιά θα μου μείνει αξέχαστη. Κάθε μέρα στο σχολείο μαζί με τους φίλους διασκεδάσαμε παίζοντας ποδόσφαιρο ή άλλα αθλήματα. Τα μαθήματα ήταν εύκολα αλλά περίεργα. Τα test ήταν κι αυτά εύκολα αλλά αγωνιώδες. Οι δραστηριότητες ήταν ενδιαφέρουσες καθώς η καλύτερη ήταν η γυμναστική. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

Θα μου μείνει αξέχαστος ο χώρος του σχολείου και όλοι οι δάσκαλοι, αλλά κυρίως 2 κύριοι ο κύριος Κώστας και ο κύριος Θεοδωρής. **ΒΑΤΤΕΛΗΣ**

Τα μαθήματα ήταν εύκολα και πιο εύκολα μας τα έκανε ο δάσκαλος μας. Οι εκδρομές και τα θεατρικά ήταν υπέροχα. Γράψαμε πολλά επαναληπτικά αλλά ήταν εύκολα. Η σχολική χρονιά πέρασε ευχάριστα για εμένα.. **ΕΥΓΕΝΩΣΙΑ**

Οι εντυπώσεις που μου έμειναν από την ΣΤ' τάξη ήταν πολλές. Γράψαμε πολλά επαναληπτικά, μερικά ήταν εύκολα και άλλα ήταν δύσκολα. Το θεατρικό της φετινής χρονιάς είναι ωραίο και πιστεύω ότι θα εμφανιστούμε και θα παίζουμε τέλεια.. **ΔΗΜΗΤΡΗΣ**

Με λένε Αντρέα και είμαι στην 6^η τάξη του δημοτικού σχολείου Δημητρίτσιου. Φέτος πέρασα πολύ ωραία γιατί κάναμε πολλές εκδρομές. Με τον κύριο και τους φίλους μου περάσαμε καταπληκτικά. Μου άρεσαν πολύ οι δραστηριότητες που κάναμε. Μου άρεσε πολύ το σχολείο αυτό. **ΑΝΔΡΕΑΣ**

Αμπέμπε Μπεκίλα (ο ξυπόλητος Αιθίοπας αθλητής στους Ολυμπιακούς της Ρώμης το 1960).



Όταν ο 28χρονος Αιθίοπας Αμπέμπε Μπεκίλα έφθασε στην Ρώμη κανένας δεν γνώριζε την ύπαρξη του. Ως τότε άλλωστε είχε τρέξει μόλις σε τρεις μαραθώνιους, όλους μέσα στην πατρίδα του. Ποτέ κανένας δεν τον είχε δει να αγωνίζεται κι ούτε μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Μόνο ο αυτοκράτορας και ο Σουηδός προπονητής του Όνι Νισκανεν πίστευαν στις ικανότητες του.

Η έκπληξη των ειδικών έγινε χλευασμός, όταν τον είδαν να παίρνει θέση στην αφετηρία ξυπόλητος. Ο αγώνας γινόταν σε πλακόστρωτους δρόμους και όλοι πίστευαν ότι τα πόδια του “θα έπαιρναν φωτιά”. Ο κακός φωτισμός της πόλης ενισχύθηκε από δάδες που κρατούσαν στρατιώτες αφού η κούρσα ξεκίνησε βράδυ.

Ο Μπεκίλα και ο προπονητής του είχαν ετοιμάσει στρατηγικό σχέδιο. Αν όλα πήγαιναν καλά, ο Αιθίοπας θα ξεκινούσε την επίθεση του για νίκη από συγκεκριμένο σημείο, δυο χιλιόμετρα πριν από το νήμα.

Έτσι και έγινε. Σ’ εκείνο ακριβώς το σημείο, ο Μπεκίλα αποσπάστηκε με φοβερή δύναμη. Ο Μαροκινός Αμπντελασέμ, φαβορί ως εκείνη την ώρα, έμεινε πίσω. Ο Αιθίοπας πέταξε στη νίκη με ευκολία και χρόνο 2 ώρες 15.16 που αποτελούσε νέο παγκό-

Γράφει η Τρίτη τάξη:

Την Τρίτη 20 Απριλίου επισκέφτηκε το σχολείο μας η συγγραφέας Ελένη Τσιάλτα. Στο μεταξύ είχαμε διαβάσει κάποια από τα βιβλία που έγραψε, όπως:



« Το ρολόι με τις δεκατρείς ώρες»,



«Η γιαγιά μου η μάγισσα».

Η κυρία Τσιάλτα έχει το δικό της ιστολόγιο, στην παρακάτω διεύθυνση:

<http://blogakispiral.blogspot.com/>

σμιο ρεκόρ.

Αργότερα, αποκάλυψε ότι στο σημείο που ξεκίνησε την επίθεση του ήταν στημένος ένας οβελίσκος που είχε κλαπεί από την πατρίδα του και είχε μεταφερθεί σαν λάφυρο από τα ιταλικά στρατεύματα μετά την εισβολή του Μουσολίνι στη χώρα του. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Τόκιο, ο Μπεκίλα νίκησε πάλι στον μαραθώνιο με χρόνο 2 ώρες 12.11. αυτή τη φορά φορούσε παπούτσια στα πόδια. Το 1969 οδηγώντας το Φολκσβάγκεν που του χάρισε ο αυτοκράτορας, τράκαρε με φορτηγό, έσπασε τον λαιμό του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου 1973, ο Αμπέμπε Μπεκίλα πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία σε ηλικία 41 χρονών.

Π.Α.Ο.Κ.



Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών (Π.Α.Ο.Κ) είναι αθλητικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το 1926. Το καταστατικό ίδρυσης του συλλόγου εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο στις 26 Απριλίου του 1926.

Πιο γνωστό είναι το ποδοσφαιρικό του τμήμα, με έδρα του το Γήπεδο Τούμπας και το τμήμα μπάσκετ με το οποίο κατέκτησε δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Διαθέτει τμήματα και σε άλλα αθλήματα. Έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας και σε άλλα τμήματα, όπως η άρση βαρών και το γυναικείο ποδόσφαιρο, όπου κατακτά το πρωτάθλημα τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ο μοναδικός ελληνικός σύλλογος, που εκπροσωπείται από τα τμήματα του στα πρωταθλήματα της Α' Εθνικής στα ομαδικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, χόκεϊ επί πάγου και ποδόσφαιρο γυναι-

Ακόμη, την Παρασκευή 30 Απριλίου επισκέφτηκε το σχολείο μας η Καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα, σχεδία στην πόλη, από τη Θεσσαλονίκη, (www.sxediastinpoli.gr). Μέσα από παιδαγωγικά παιχνίδια οι μαθητές ένιωσαν το πόσο σημαντικά είναι τα δικαιώματα του παιδιού.



Τέλος τη Δευτέρα 10 Μαΐου η τάξη μας, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, επισκέφτηκε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στις Σέρρες. Εκεί μάθαμε να σεβόμαστε πάντα τα σήματα του Κ.Ο.Κ. ως πεζοί, ως ποδηλάτες και ως οδηγοί αυτοκινήτου (www.ekato.gr).



Γι' αυτό και στη γιορτή που ετοιμάζουμε για τη λήξη του σχολικού έτους, θα σας παρουσιάσουμε θεατρικό σχετικά με την Κυκλοφοριακή αγωγή.

κών.

Χρώματα έχει το μαύρο που συμβολίζει το πένθος για την χαμένη πατρίδα και το άσπρο που συμβολίζει την ελπίδα για επιστροφή. Το έμβλημα του είναι ο δικέφαλος αετός με τα κλειστά φτερά, που συμβολίζει το πένθος.

Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως - Α.Ε.Κ



Η **Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως** (Α.Ε.Κ) είναι αθλητικός σύλλογος που ιδρύθηκε το 1924 στην Αθήνα. Η ιδρυτική συνέλευση έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 1924. Η ιστορία της ΑΕΚ ξεκινά πολύ πιο πριν, από την Κωνσταντινούπολη, η οποία στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου συγκέντρωνε μεγάλη πληθυσμιακή κοινότητα Ελλήνων, όπως και η Θεσσαλονίκη και η Σμύρνη, εκτός του τότε ελληνικού κράτους.

Έμβλημα της ΑΕΚ είναι ο δικέφαλος αετός και τα χρώματα της είναι το κίτρινο (αρχικά χρυσό) και μαύρο.

Η επιλογή ως προς το όνομα δεν έγινε τυχαία, αφού ο σύλλογος ιδρύθηκε από πρόσφυγες, που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της Μικρασιατικής Καταστροφής. Για πολλές δεκαετίες, από το 1930 ως το 2003, το γήπεδο της ΑΕΚ βρισκόταν στη Νέα Φιλαδέλφεια.



Ιστορίες γραμμένες από τα παιδιά της Α' τάξης

Από τον Αλέξη

Ένα σκυλάκι χάθηκε. Ένα παιδάκι το βρήκε και το χάιδεψε. Μετά το πήρε μαζί του στο σπίτι. Επειδή του έκρυψε το μολύβι το παιδί το ονόμασε «Μολύβιο».

Από τον Παρασκευά «Η εκδρομή»

Εμείς πήγαμε στο μουσείο με το σχολείο και είδαμε ελάφια, αγριογούρουνα, λαγούς, αετούς, κοράκια, πελαργούς, λύκους και αλεπούδες. Είδαμε ακόμα φίδια και έντομα που ήταν μέσα σε γυάλινα κουτιά. Μετά το μουσείο πήγαμε στο θέατρο και είδαμε το μαγεμένο πρίγκιπα και τη Ροδογάλη. Ο χρυσαετός ήταν μαγεμένος πρίγκιπας και κάθε βράδυ επισκεπτόταν τη Ροδογάλη και την άκουγε που έπαιζε μουσική.

Από τον Κων/νο Τζιόγα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας δεινόσαυρος. Μόνος αυτός ο δεινόσαυρος πεινούσε πολύ. Την άλλη μέρα εκεί που έψαχνε τροφή είδε μακριά πολλά ζώα. Δεν μπορούσε όμως να φάει, γιατί δεν είχε δύναμη να κυνηγήσει. Τότε ήρθε ένας άλλος δεινόσαυρος και του έδωσε λίγο κρέας να φάει. Από τότε γίνανε πολύ καλοί φίλοι και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Από την Ευαγγελία

Μία μέρα έγινε κάτι πολύ ωραίο στο σχολείο. Πήγαμε μία εκδρομή με την τάξη μου και είδαμε δύο σκυλάκια, που ήταν πολύ χαριτωμένα. Όταν μας είδαν χάρηκαν πάρα πολύ. Θέλω να ξαναπάω εκεί για να τα ξαναδώ. Εκεί είδαμε και φυτά. Έδωσα ένα και στον κύριο Ζαφείρη, όταν γυρίσαμε στο σχολείο.

Από την Αναστασία

Εγώ τη Δευτέρα έκανα Μαθηματικά και η κυρία με έβαλε Άριστα. Την άλλη μέρα πήγαμε εκδρομή όλα τα παιδιά μαζί στο μουσείο και είδαμε μερικά σκυλάκια.

Από την Αποστολία

Μια μέρα πήγαμε στο θέατρο. Καθίσαμε στις καρέκλες μας και είδαμε ένα παραμύθι με μια Βασίλισσα, τη Ροδογάλη, και ένα μαγεμένο πρίγκιπα. Στο διάλειμμα βγήκαμε στο χολ και φάγαμε.

Από την Τζεσίλντα

Πήγαμε εκδρομή με την κυρία Γιώτα και

Περιγραφή ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου Δημητριτσίου.

Αρχίζει ο αγώνας Ε΄ vs ΣΤ΄. Η Ε΄ έχει σέντρα. Ανοίγει ο Κύριλλος με τον Αρμάν. Ο Αρμάν δίνει πίσω στον Θεολόγη ο οποίος δίνει γρήγορα στον Στέλιο. Περνάει τον Βαγγέλη, τον Αντρέα αλλά τον κόβει ο Χαράλαμπος, ο οποίος δίνει μια θεαματική πάσα στον Μαράζογλου. Για να δούμε. Περνάει τον τερματοφύλακα, όμως ο Αναστάσης κάνει ένα σκληρό τάκλιν στη μικρή περιοχή. Παίρνει κόκκινη γιατί έχει τραυματίσει τον Μαράζογλου. Η ΣΤ΄ έχει κερδίσει πέναλτι που θα το εκτελέσει ο Αργύρης. Είναι αντιμέτωπος με τον Θωμά. Για να δούμε τι θα γίνει. Βαράει και αποκρούει ο Θωμάς με μια φανταστική βουτιά.. Η μπάλα είναι κόρνερ. Το εκτελεί ο Λευτέρης, η κεφαλιά από τον Οδυσσέα κατευθείαν στον Αρμάν. Περνάει 1,2,3,4 παίκτες και δίνει στον Κύριλ, ο οποίος κάνει το σουτ και είναι γκολ!!! Ναι, φανταστικός σήμερα ο Κύριλλος στο 40'. Και για να δούμε. Γίνεται η πρώτη αλλαγή στο ματς. Μπαίνει ο Τάσος και βγαίνει ο Στέλιος, ο οποίος έχει μια κράμπα στο πόδι του. Ε΄ vs ΣΤ΄ 1-0. Σέντρα με τον Χαράλαμπο. Κάνει ένα επιθετικό σουτ έξω. 1 λεπτό καθυστερήσεις. Εκτελεί ο Αρμάν το άουτ κατευθείαν στον Κύριλλο, που δίνει στον Θεολόγη, κάνει το σουτ, όμως αποκρούει ο Δημήτρης με μπουνιές και ξαφνικά πετάγεται ο Οδυσσέας, βαράει ένα κεραυνοβόλο σουτ και σκίζει τα δίχτυα.. 2-0. και ο Κώστας Γκιοβές λήγει το ημίχρονο.

Ξεκινάει το 2^ο ημίχρονο. Ο Χαράλαμπος κάνει το σουτ και είναι γκολ. Δεν αντέδρασε σωστά ο Θωμάς και το τρώει. Κατεβαίνουν τώρα οι φιλάθλοι της Ε΄ και κάνουν επεισόδια. Έπιασαν τον Αλέξη και τον δέρνουν. Βγαίνουν τώρα και τα ΜΑΤ και ο κύριος Γκιοβές λήγει το ματς. Ε΄ vs ΣΤ΄ 2-1. Ο Δημήτρης κυνηγάει το διαιτητή αλλά τα ΜΑΤ απομακρύνουν τους φιλάθλους και μπαίνουν οι παίκτες στα αποδυτήρια. Ο αγώνας έληξε 2-1.

Αθανάσιος Οδυσσέας Ζαπρούδης

με τους άλλους δασκάλους στο γήπεδο. Πήγε και η Τρίτη και η Τετάρτη. Παίξαμε μπάλα. Μαζέψαμε λουλούδια. Τα μεγάλα κορίτσια έπαιξαν μήλα.

Από τη Μόρφω

Εγώ μια μέρα με την τάξη μου πήγα εκδρομή. Ανεβήκαμε στο λεωφορείο. Εκεί που πήγαμε, είδαμε πολλά ζώα. Μετά πήγαμε στο θέατρο. Είδαμε μια παράσταση με τον τίτλο «Η Ροδογάλη και ο Χρυσαιτός». Όταν τελείωσε, φύγαμε και γυρίσαμε στο σχολείο.

Από το Θωδορή

Μια μέρα ένα αλεπουδάκι το κυνηγούσαν τρία κοράκια. Το καημένο δεν είχε που να κρυφτεί. Έτρεξε αμέσως και χώθηκε μέσα στη φωλιά του. Έτσι γλίτωσε από τα κοράκια. Από τότε δεν ξαναβγήκε από τη φωλιά του χωρίς τη μαμά του.

Από τη Χρυσούλα

Χθες στο ολοήμερο μία κοπέλα από την έκτη έριξε τα γυαλιά του κυρίου. Μετά ο κύριος θύμωσε και τη μάλωσε. Τότε εκείνη ζήτησε συγγνώμη.

Από το Γιώργο Σιάτρα

Μια φορά και ένα καιρό πήγαμε εκδρομή στο γήπεδο και παίξαμε μπάλα. Μετά ήρθε και το Νηπιαγωγείο. Τώρα που είχαμε θεατές η ομάδα μας κέρδισε.

Από τη Ροδούλα

Μία μέρα πήγαμε στο θέατρο και είδαμε παράσταση με μια πριγκίπισσα και ένα μαγεμένο πρίγκιπα.

Από τον Παύλο

Μια φορά καθίσαμε στο σχολείο και πήγαμε εκδρομή στο γήπεδο και παίξαμε μπάλα. Η ομάδα μου κέρδισε 5-0.

Από τον Κων/νο Σερέκη

Μια φορά κι ένα καιρό ζούσαν τρία γουρουνάκια. Τα τρία μικρά γουρουνάκια αποφάσισαν να φτιάξουν ένα σπίτι. Το πρώτο γουρουνάκι κάνει ένα αχυρένιο σπιτάκι. Το δεύτερο έκανε ένα ξύλινο σπιτάκι και το τρίτο γουρουνάκι έκανε ένα πέτρινο σπιτάκι. Ο λύκος είδε τα τρία γουρουνάκια και σκέφτηκε να τα φάει. Τελικά όμως δεν τα κατάφερε.

Οι μαθητές της Β΄ τάξης διάβασαν βιβλία και σας τα παρουσιάζουν!!



Τίτλος: Η λαίμαργη φάλαινα
Συγγραφέας : Ευγένιος Τριβιζάς
Εικονογράφος: Βαγγέλης Ελευθερίου
Εκδόσεις: Κέδρος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Κάποτε ήταν μια λαίμαργη φάλαινα που αποφάσισε να καταπιεί όλη τη θάλασσα. Άνοιξε το στόμα της και έφαγε τους ξιφίες, τους ναυτικούς και τις γοργόνες. Δεν άφησε τίποτε.

Ξαφνικά είδε τους φαλαινοθήρες να έρχονται και κατάλαβε το λάθος της.

Σκέφτηκε για να σωθεί να ανοίξει το στόμα της και να βγάλει όλα αυτά που είχε φάει.

Τελικά σώθηκε και από τότε αποφάσισε να τρώει τις μαρίδες μία μία.

**Εμμανουήλ Ακριπίδης
Ευφροσύνη Μιχαλούδη
Κωνσταντίνος Μπατσαλής
Νικολέτα Γκούρμη
Στέργιος Λυγγερίδης**



Τίτλος: Ο φαλακρός σκαντζόχοιρος
Συγγραφέας : Ευγένιος Τριβιζάς
Εικονογράφος: Βαγγέλης Ελευθερίου
Εκδόσεις: Κέδρος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας σκαντζόχοιρος που τον έλεγαν Ερμόλαο.

Όταν ήρθε το φθινόπωρο μάζεψε φύλλα για να στρώσει το κρεβάτι του και έπεσε σε χειμερινή νάρκη.

Ενώ κοιμόταν πέρασαν δύο Κένταυροι και του έκοψαν δύο αγκάθια για να τα κάνουν βέλη. Μετά πέρασαν δύο Κινέζες και ένα φακίρης και έκοψαν και άλλα αγκάθια.

Όταν ξύπνησε είδε ότι ήταν φαλακρός. Άρχισε να κλαίει.

Τότε πέρασε ο κυρ-Μάνθος που του φόρεσε στην πλάτη του καλαμάκια για αγκάθια. Έτσι τον έκαναν αρχηγό.

**Αποστολία Κιοσσέ
Ελπίδα Λωτίδου
Θοδωρής Θεοδωρούδης
Κατερίνα Σαμαρά**



Τίτλος: Τα χρωματιστά κοράκια
Συγγραφέας : Ευγένιος Τριβιζάς
Εικονογράφος: Βαγγέλης Ελευθερίου
Εκδόσεις: Κέδρος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ήταν κάποτε ένα μικρό λαγουδάκι που το όνομά του ήταν Νικολάκης Κουνελάκης.

Δεν ήξερε τι δουλειά να κάνει και αποφάσισε να γίνει ζωγράφος.

Ήταν και ένα κοράκι που το έλεγαν Μαυρίκιο Μαυρούλη. Ο Μαυρίκιος είχε πάει σε ένα πάρτι πουλιών και ήθελε να χορέψει μαζί τους, όμως κανένας δεν τον ήθελε γιατί ήταν μαύρος. Στενοχωρήθηκε και έκλαιγε.

Εκείνη τη στιγμή ο Νικολάκης Κουνελάκης πέταξε τους πίνακες του πάνω στο κεφάλι του Μαυρούλη.

Τότε ήρθε στον Μαυρίκιο η ιδέα να πάει στον Νικολάκη για να του χρωματίσει τα φτερά του.

Έτσι έγινε χρωματιστός και όλοι τον θαύμαζαν.

**Αναστασία Καρακούλια
Αναστασία Πλάκου
Κική Λαζαρίδου
Νίκος Γεωργιάδης**