

Δημοτικό Σχολείο Δημητριτσίου



Διμηνιαία εφημερίδα
Εκδίδεται από τους μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου Δημητριτσίου Σερρών

Σχολικό έτος 2010
Ιανουάριος – Μάρτιος 2010

Παραμύθι από τη Β΄ τάξη

Το παραμύθι μας 11

Ένα αγόρι στο σπίτι
Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν ένας παλιός και
παλιός με τον παλιό
του



Μια ώρα έπαισε σε ένα
νταβλί. Εκεί είδε ένα μικρό
να κάθεται πάνω σε μια πέτρα
να να παίζει βιά. Ο παλιός
τον πλησίασε και τον
ανάγει τον είπε ότι μόλις
έπεσε θάλασσα. Ζήτησε τη
βάρκα του. Ο παλιός
παιε τον παλιό του και
άρχισαν να γράφει βάρκα
του σε μια στιγμή ένα κορίτσι
σεμάτο διαβάνα. Το κορίτσι με μια άσπρη μέση
στη παλιά. Ανάβηκε στο κτίρι
και άρχισαν να τραγουδούν από
τη γαρίτσα. Λοιπόν έγινε
αγόρι στο σπίτι.



ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΧΑΡΙΖΩ ένα μεγάλο ποδήλατο που είναι χαλασμένο. Είναι κόκκινο έχει τρομπά και 1.000 άλογα.
Τηλέφωνο: 6978883358
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Νίκος

ΕΧΑΣΑ τον αγαπημένο μου σκύλο που το λένε Μαργαρίτα Έχει χρώμα καφέ και έχει ένα λουράκι που έχει χρώμα κόκκινο με κίτρινο. Χάθηκε στην αυλή της εκκλησιάς τη Δευτέρα.
Καλέστε στο 5945
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευφροσύνη

ΧΑΡΙΖΩ ένα μεγάλο ποδήλατο. Έχει και ταχύτητες.
ΜΑΖΙ ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
Καλέστε στο 2322041556
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θεοδωρής

ΕΧΑΣΑ το Φλούφλη το σκυλάκι μου. Το σώμα του είναι ασπρόμαυρο και η ουρά του μικρή. Έχει μάτια γαλανά.
Τηλέφωνο: 6945519376
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Εμμανουήλ

ΕΧΑΣΑ ένα σκυλί που το λένε Μπούφη. Έχει μάτια καστανά και μικρά έχει χρώμα καφέ και είναι τριχωτό.
Τηλέφωνο: 78699755
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κώστας

ΧΑΡΙΖΩ μια στολή αποκριάτικη του Αχιλλέα. Έχει κράνος και κίτρινες περικνημίδες .
Τηλέφωνο:2322061965
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Στέργιος

ΕΧΑΣΑ το βραχιόλι μου που έχει μπλε χάντρες και ένα ματάκι. Όποιος το βρει να τηλεφωνήσει στο 2322063311
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελπίδα

ΒΡΗΚΑ ένα σκυλάκι στο δρόμο. Είναι άσπρο και μεγάλο. Όποιος το θέλει να τηλεφωνήσει στο 2322020030
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Αναστασία

ΒΡΗΚΑ μια αλυσίδα στην παραλία του Σταυρού. Είναι ασημί με γαλάζιες χάντρες. Όποιος την έχασε να τηλεφωνήσει στο 6974986979
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αποστολία

Γράφει η Τρίτη τάξη:

Στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και στην ενότητα «Κυκλοφορούμε με ασφάλεια» την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου παρατηρήσαμε την κίνηση των τροχοφόρων στο δρόμο μπροστά από το Δημαρχείο:
Χρόνος παρατήρησης: 12.45 - 13.00 (15 λεπτά της ώρας).
Αφού παρουσιάσαμε την έρευνά μας στην τάξη, χαρακτηρίσαμε τον πιο πάνω δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας.

Προτείναμε αλλαγές στο δρόμο αυτό για να κυκλοφορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως:

- Να φτιαχτεί διάβαση πεζών
- Να τοποθετηθεί φωτεινός σηματοδότης.

Συζητήσαμε για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν στους δρόμους, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα, άνθρωποι με προβλήματα στην όραση

Ακόμη στην ενότητα «Ο τόπος μας», αφού γνωρίσαμε την περιοχή του Δήμου Βισαλτίας (www.dimosvisaltias.gr) αλλά και το νομό Σερρών (www.naserron.gr) κατασκευάσαμε τον τόπο μας με ...χαρτόνια!

Όλοι οι μαθητές της τάξης συμμετείχαν εξίσου στην...κατασκευή που βλέπετε παρακάτω:



ΧΑΡΙΖΩ ένα αρκουδάκι. Είναι καφέ, τα μάτια του είναι γαλανά και το τρίχωμά του απαλό. Όποιος ενδιαφέρεται να τηλεφωνήσει στο 6978623413

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Αναστασία

ΕΧΑΣΑ το βραχιόλι μου στον κεντρικό δρόμο μπροστά στο σχολείο. Είναι ροζ με ματάκια. Όποιος το βρει να τηλεφωνήσει στο 2322061228
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νικολέτα

ΕΧΑΣΑ τον σκύλο μου τον Γκούφη. Έχει χρώμα μαύρο και μεγάλη ουρά. Χαθηκε καθώς έπαιζα στην αυλή του σπιτιού μου το καλοκαίρι. Όποιος το βρει να τηλεφωνήσει στο 221010200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατερίνα

Είδος τροχοφόρου	Αριθμός τροχοφόρων που πέρασαν
Ποδήλατο	-
Μοτοσικλέτα	-
Αυτοκίνητο με έναν επιβάτη	28
Αυτοκίνητο με περισσότερους επιβάτες	7
Φορτηγό	5
Λεωφορείο	-
Άλλο όχημα	1
ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ	41



Η μπουγάδα του Αϊ-Βασίλη.

Συγγραφείς -Εικονογράφοι: Οι μαθητές της Δ' τάξης



Μικροί εικονογράφοι!

Οι μαθητές της Δ' τάξης, στο πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης. «ζωντάνεψαν» το παραμύθι «η Γερακίνα και ο πρίγκιπας Νερένιος». Στο παραμύθι αυτό, που διαπραγματεύεται από μία άλλη οπτική το χαμό της Γερακίνας, αναδεικνύεται η τοπική ιστορία των Σερρών.

Επιστρατεύθηκε η φαντασία και το δημιουργικό πνεύμα των μικρών μαθητών ώστε το παραμύθι να ολοκληρωθεί με εικόνες. Οι μαθητές πειραματίστηκαν με εικαστικές μορφές και υλικά (κολάζ, χαρτοκοπτική, ηλεκτρονικά επεξεργασμένη εικόνα από η/υ). Οι παρακάτω εργασίες εικονογράφησης είναι ομαδικές.

Η δασκάλα της τάξης



Η Γερακίνα και ο Τριαντάφυλλος



Η Γερακίνα και ο πρίγκιπας Νερένιος



Οι φίλοι μας τα ζώα.

Παραμύθια για τα ζώα από τα παιδιά της Ε΄ τάξης

Ο γάμος του μοσχαριού.

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν μια ευτυχισμένη οικογένεια αγελάδων.

Ο μπαμπάς ταύρος, η μαμά αγελάδα και το μοναχοπαιδί τους το μοσχαράκι. Τέτοιο όμορφο μοσχαράκι δεν υπήρχε πουθενά!!!!

Ο ταύρος και η αγελάδα μεγάλωναν το παιδάκι τους όσο καλύτερα μπορούσαν και όταν μεγάλωσε για τα καλά, αποφάσισαν να το παντρέψουν. Με ποια όμως; Ήθελαν την καλύτερη νύφη.

- Ποια είναι η καλύτερη; Σκέφτηκαν και τελικά την βρήκαν.



- Η βροχή, είπαν και οι δύο μαζί!!!

Την άλλη μέρα ξεκίνησαν για να τη βρουν. Τελικά τη βρήκαν και τη ρώτησαν αν ήθελε να παντρευτεί το γιο τους.

- Μα εγώ δεν είμαι και η καλύτερη για να τον παντρευτώ!!
- Μα πως; Ρώτησαν γεμάτοι απορία ο ταύρος και η αγελάδα. Αφού εσύ είσαι ψηλά στον ουρανό και ποτίζεις τα χωράφια και τους κήπους. Κανένας δεν μπορεί να σε νικήσει.
- Και όμως κάνετε λάθος. Με νικάει η θάλασσα!!!
- Δίκιο έχει, σκέφτηκαν.

Την άλλη μέρα επισκέφτηκαν τη θάλασσα και τη ρώτησαν .

- Καλή μας θάλασσα, θέλεις να παντρευτείς το παιδί μας;
- Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε!!! Πολύ ευχαρίστως να το παντρευτώ και χαμογέλασε με ένα μεγάλο και δυνατό κύμα.
- Πω !!, πω!! Τι καλή που είναι η θάλασσα είπαν γεμάτοι ευτυχία ο ταύρος και η αγελάδα.





Την άλλη μέρα το πρωί το μοσχαρακι επισκέφθηκε την θάλασσα και τη ρώτησε αν θέλει να την παντρευτεί.

-Ναι φυσικά και θέλω αφού είσαι το πιο γλυκό και όμορφο σε όλο τον κόσμο. Μα τι λέω σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη είπε χαμογελώντας η θάλασσα.

Μετά από μια βδομάδα παντρεύτηκαν και σε λίγο καιρό απέκτησαν τρεις μικρές και χαριτωμένες θάλασσες τρίδυμες και δύο μοσχαρακια δίδυμα !!!

Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα.

Παναγιώτα- Ελένη-Στέλιος- Κύριλλος



Ο λιχούδης κούνελος.

Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ένας τόσο δα μικρούλης κούνελος, ο μικρότερος σε ηλικία στο χωριό Μιάμ – μιάμ !!!! τρελαινόταν να τρώει φρέσκα καρότα!!

Κάθε μέρα πήγαινε στα αγροκτήματα των ανθρώπων και έκλεβε όλα τα καρότα και τα πήγαινε στη φωλιά του για να τα φάει!!

Η μαμά κουνέλα του έλεγε συνέχεια. - καταλαβαίνω μικρό μου και αγαπημένο κουνελάκι ότι δεν μπορείς να αντισταθείς στα πεντανόστιμα καρότα, αλλά καλό θα ήταν να τρως λιγότερα γιατί μπορεί να σε πειράζουν.



Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ

Εδώ και μία εβδομάδα βλέπουμε στην τηλεόραση για τον σεισμό στην Αϊτή . Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός και έφτασε μέχρι τα 7 ρίχτερ. Έτσι καταστράφηκαν πάρα πολλά σπίτια , πολυκατοικίες , ξενοδοχεία , μαγαζιά και οι άνθρωποι δεν έχουν πού να μείνουν. Ακούμε στις ειδήσεις ότι ο αριθμός των νεκρών ανθρώπων που είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια και σκορπισμένοι στους δρόμους είναι πολλές χιλιάδες . Ας βοηθήσουμε λοιπόν όλοι μας δίνοντας κάποια χρήματα για να αποκτήσουν μια στέγη , λίγο φαγητό και φάρμακα , έτσι ώστε να μην χάσουν κι άλλοι άνθρωποι τη ζωή τους.

Δημήτρης Γκιάρκαλης Δ' τάξη



Γράμματα παιδιών της Στ' τάξης στο e-twinning

1. Με λένε Δ.Β. και είμαι από ένα χωριό της Ελλάδας, το Δημητρίτσι. Είμαι 12 ετών και πηγαίνω στην ΣΤ' τάξη. Έχω έναν αδελφό που τον λένε Κωνσταντίνο. Μ' αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο και η μουσική. Σε λίγες ημέρες θα γραφώ στην παιδική ομάδα του χωριού που δημιουργείται τώρα. Επίσης τα Χριστούγεννα ο πατέρας θα μου αγοράσει ηλεκτρική κιθάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική γι' αυτό και παίζω στη μουσική μπάντα του Δήμου μας. Το όργανο που παίζω είναι τρομπόνι. Επίσης μ' αρέσουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχω υπολογιστή και Playstation 2. Αυτά είναι τα χόμπι μου και τα παιχνίδια που μ' αρέσουν. Στο σχολείο τα πάω αρκετά καλά.

2. Το όνομά μου είναι **A. M.** Είμαι 11 χρονών και πηγαίνω στην ΣΤ' τάξη. Μ' αρέσει να αθλούμαι και τα αγαπημένα μου αθλήματα είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όπως και να κάνω βόλτες με το ποδήλατό μου πολλές ώρες την ημέρα.

Τα αγαπημένα μου φαγητά είναι τα μακαρόνια με κιμά, όλα τα λαχανικά, σαλάτες πίτσα και διάφορα σάντουιτς.

Το χωριό που μένω με την οικογένειά μου (έχω και μια αδελφή που πάει Β' Γυμνασίου) ονομάζεται Δημητρίτσι και ανήκει στο Δήμο Βισαλτίας του Νομού Σερρών. Το χωριό μου είναι μεγάλο. Έχει δυο γήπεδα, Δημοτικό και Γυμνάσιο σχολείο, Δημαρχείο, Ταχυδρομείο, Ιατρείο, Φαρμακείο και πολλά άλλα. Αγαπώ πολύ το χωριό μου και είμαι πολύ ευχαριστημένος που ζω σ' αυτό.

. Λέγομαι **A.** και κατάγομαι από την Αλβανία. Θα ήθελα να ήμουν δικηγόρος και να είχα ένα αυτοκίνητο BMW και να έκανα στους Αλβανούς τα χαρτιά τους. Και να είχα και μια μηχανή μεγάλη και να έκανα βόλτες στο

Αλλά ο μικρός κούνελος δεν άκουγε με τίποτα τη μαμά του και όχι μόνο έκλεβε πολλά καρότα αλλά δεν τα μοιράζονταν και με τα άλλα αδέρφια του.

Οι μέρες περνούσαν και έφτασε η γιορτή του καρώτου. Διαρκούσε τρεις μέρες. Εκεί οι μαμάδες κουνέλες έφτιαχναν γλυκά και τα διακοσμούσαν με διάφορα σχέδια από καρώτα.

Την Τρίτη ημέρα της γιορτής γινόταν ο διαγωνισμός για το καλύτερο γλυκό και στο τέλος όλοι μπορούσαν να φάνε όσα γλυκά ήθελαν. Ο μικρός κούνελος όμως έφαγε τόσα πολλά καρότα τις προηγούμενες μέρες που στη γιορτή πόνναγε η κοιλιά του.

Μεγάλο κακό με βρήκε!! έλεγε συνέχεια και καθόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του σπιτιού του μην μπορώντας να κουνηθεί. Στενοχωριόταν που δεν άκουσε τις συμβουλές της μητέρας του.



Όταν το βράδυ γύρισαν τα αδέρφια του από τη γιορτή ο μικρός κούνελος τα ρώτησε.

- καλά μου αδελφάκια εμένα μου φέρατε λιχουδιές;

-Όχι δε σου φέραμε απάντησαν εκείνα, γιατί πονάει η κοιλιά σου. Εμείς όταν σου ζητήσαμε από τα δικά σου εσύ δεν μας έδινες.

Η μαμά και τα αδελφάκια αποφάσισαν έτσι να του δώσουν ένα καλό μάθημα.

Ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής του!!!



Έτσι το κουνελάκι κατάλαβε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη.

- μπράβο μικρέ μας αδερφέ είσαι υπέροχος αφού κατάλαβες το λάθος σου.

χωριό και να πήγαινα στη Νιγρίτα με το μηχανάκι και με το ξάδερφο μου.

Επικοινωνία με το δημοτικό σχολείο Δημητρίτσιου

Θα θέλατε να δείτε μια πρωτότυπη ιστοσελίδα και να επικοινωνήσετε με τους δημιουργούς της, τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δημητρίτσιου. Τότε μπείτε στην ιστοσελίδα μας , www.elatestinpareamas.gr, και θα εντυπωσιαστείτε. Πρώτα απ' όλα θα δείτε φωτογραφίες και θα πάρετε πληροφορίες για τον τόπο μας τον οποίο πολλοί από εσάς μπορεί να μην γνωρίζετε. Ακόμα θα δείτε δικές μας φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του σχολείου μας και επικοινωνήστε μαζί μας για ενδιαφέρουσες ,πολλές και

διάφορες δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούμαστε (γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε πολυάσχολα παιδιά και καταπιανόμαστε με όλα θέατρο, αθλητισμό κ.α.).Έχουμε όμως και προτάσεις για τις δικές σας δραστηριότητες κάντε κλικ σε διάφορα παραθυράκια της ιστοσελίδας μας και θα βρείτε παρουσιάσεις βιβλίων και καινούρια μουσικά CD παιχνίδια ανέκδοτα. να ανταλλάξετε απόψεις για όλα τα θέματα που μας απασχολούν .Μπείτε λοιπόν στο site (σαϊτ) μας και θα βρείτε καινούργιους φίλους διασκεδαστικούς. Σας περιμένουμε με ανυπομονησία.

(Κείμενο γραμμένο από τα παιδιά της Στ' τάξης για το μάθημα της γλώσσας)

Τότε του έδωσαν ένα πολύχρωμο κουτί γεμάτο κάθε λογής λιχουδιές.

Από τότε απολάμβανε τα αγαπημένα του γλυκά με γέμιση καρώτου μια φορά τη βδομάδα και έτσι δεν τον ξαναπόνεσε η κοιλιά του.

Γι' αυτό και εσείς όταν αποφασίσετε να φάτε γλυκά για να μην πάθετε τα ίδια με το μικρό κούνελο και περάσετε όλη αυτή τη στενοχώρια, καλύτερα μοιραστείτε τα με τους φίλους σας και τα πρόσωπα που αγαπάτε!!!



Αναστασία –Αναστάσης-Τάσος-Θεολόγης.

Η γέννηση των Χάμστερ.

Κάποια μέρα ένα παιδί ο Αρμάντο που ζούσε σε μια πόλη που την έλεγαν Χαμστερούπολη κοιτούσε μερικά παιδιά που έπαιζαν σε μια αλάνα γελώντας και τραγουδώντας.



Καθώς τα κοιτούσε σκέφτηκε ότι τα παιδιά αυτά κάποια στιγμή θα γεράσουν , θα βγάλουν άσπρα μαλλιά και το δέρμα τους θα ζαρώσει. Τα δόντια τους θα πέσουν και θα γίνουν κακάσχημοι.

Αυτά τα σκεφτόταν και γινόταν όλο και πιο λυπημένος γιατί και αυτός ήταν παιδί.

Ο καιρός ήταν κρύος και τα σύννεφα στον ουρανό δεν έφευγαν.

Ξαφνικά άρχισε να χιονίζει πολύχρωμες νιφάδες και το μικρό παιδί παρατηρούσε το παιχνίδισμα του χιονιού στο έδαφος.





Φωτογραφίες από την επίσκεψη των μαθητών της Ε΄ τάξης στο μαντρί.



Πήρε τότε την τσάντα του κι άρχισε να μαζεύει χρώματα. Μια πολύχρωμη νιφάδα, μια χούφτα γκρίζο από τα σύννεφα και λίγη σκιά από τα παιδιά που έπαιζαν.

Αφού τα έβαλε όλα αυτά μέσα στην τσάντα του πρόσθεσε και λίγο ήχο του αέρα που περνούσε μέσα από τα κλαδιά των δέντρων.

Τότε περπάτησε προς το μέρος που έπαιζαν τα παιδιά και τους είπε.

παιδιά αυτό είναι για εσάς και τους έδωσε την τσάντα. Ανοίξτε το υπάρχει κάτι όμορφο μέσα.



Τα παιδιά πήραν την τσάντα την άνοιξαν και τότε εκατοντάδες Χάμστερ ξεχύθηκαν από αυτήν.

Άρχισαν να χορεύουν γύρω από τα παιδιά, κάθισαν στα πόδια τους και έκαναν τούμπες μπροστά τους.

Γοητευμένα από το θέαμα τα μικρά παιδιά είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί πιο όμορφο θέαμα.

Τότε τα Χάμστερ άρχισαν να τραγουδάνε και τα παιδιά κοίταζαν χαμογελώντας.

Καθώς γίνονταν αυτά ένα γεράκι ήρθε πετώντας και κάθισε στον ώμο του Αρμάντο.

- Κοίταξε τα παιδιά του είπε το γεράκι.

Χαίρονται με τα χρώματα που έχουν τα σύννεφα, με τον ήχο του αέρα, με τα τραγούδια των ζώων.

Δεν είχε πια και μεγάλη σημασία που κάποια στιγμή θα γερνούσαν. Σημασία είχε ότι χαίρονταν και διασκεδάζαν τώρα με όλα αυτά τα μικρά και όμορφα πράγματα.

Βασιλική –Οδυσσέας-Θωμάς



Χριστουγεννιάτικες κάρτες από την Κύπρο.



Τα παιδιά πηγαίνουν με τα ποδήλατα στο μαντρί



